

# Een monument voor de bescheiden Weertenaren die hun leven waagden

## TWEEDE WERELDOORLOG



In het bakstenen muurtje zit bewust een fiks gat.  
© JOHN PETERS

**Door Rob Dieleman**

Precies 78 jaar na de bevrijding van Weert werd vorige week een verzetsmonument onthuld. Geen uitbundig bouwsel, maar een bescheiden hommage aan mensen die zelf liever niet op de voorgrond traden.

**WEERT** - Een bakstenen muurtje met een fiks gat erin op de hoek van de Molenpoort en de Wilhelminasingel. De argeloze voorbijganger zal het niet eens zo snel opvallen. Het nieuwe verzetsmonument in Weert (ontworpen door Cees Metz) is dan ook niet uitbundig of groots opgezet. En dat is precies hoe de initiatiefnemers het voor ogen hadden. Geen poespas voor mensen die zelf altijd bescheiden zijn geweest over hun daden, vinden Lex Spee en Bas Pluijmen „Ze zouden het zelf niet gewild hebben”, denkt Spee. „Maar ze zouden wel trots zijn geweest dat hun naam erbij staat.”

---

## **We zijn heel zorgvuldig te werk gegaan, maar het kan altijd zijn dat er nieuwe informatie opduikt.**

Mede-initiatiefnemer Bas Pluijmen

---

Samen met Pluijmen verrichtte hij de laatste jaren veel onderzoek naar wie de verzetsmensen in en rondom Weert waren en wat ze gedaan hebben. Er was wel al wat bekend over het verzet en de daden die verricht zijn, maar geëerd werden die mensen niet. „Dat is echt iets Nederlands”, zeggen de twee mannen. „In andere landen weten ze wel hoe ze moeten herdenken.”

### **Doodstraf**

Spee kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om 78 jaar na dato alsnog een monument te realiseren voor de verzetsmensen. „Het gaat over personen die niet wegkeken. Die bewust een groot risico liepen. Op wat zij deden stond de doodstraf, hè. Het is een vorm van beschaving om hen te herdenken. We eren de mensen die het voor de stad hebben opgenomen.” Pluijmen voegt daar nog aan toe: „Het is nooit te laat om ze te herdenken.” Het is daarom dat 34 namen van belangrijke verzetsmensen sinds vorige week donderdag te zien zijn op het nieuwe monument. Natuurlijk zaten er meer Weertenaren in het verzet en de lijst met mensen die verzetsdaden hebben verricht, is nog veel langer. Maar de mannen moesten met de speciaal opgerichte werkgroep vanuit de stichting Comité Bevrijdingen en Herdenkingen keuzes maken. Ze gingen voor de leiders, de mensen die sleutelrollen innamen.

### **Gewone Weertenaar**

Zoals priester-leraar Charles Brummans die in zijn eentje een vluchtroute opzette tot aan de Pyreneeën. Of Twan Bergmans die krijgsgevangenen, Joden en Engelse piloten op de fiets naar Bree bracht. „Het zijn niet de mensen die je ziet in *Soldaat van Oranje*, maar de gewone Weertenaar”, aldus Spee.

---

## Het gaat over personen die niet wegkeken. Die bewust een groot risico liepen. Op wat zij deden stond de doodstraf, hè.

Mede-initiatiefnemer Lex Spee

---

Voor Pluijmen zat er ook nog een persoonlijk tintje aan. Zijn opa was een bekende verzetsman. „Uit nieuwsgierigheid naar hem ben ik begonnen.” Zijn bevindingen wil hij echter nog even voor zich houden.

De andere Weerter verzetsmensen worden ook geëerd, digitaal op de website van het monument. „Dat kan altijd nog aangevuld worden”, legt Pluijmen uit. Maar ook het fysieke monument heeft plek voor meer namen. „We zijn heel zorgvuldig te werk gegaan, maar het kan altijd zijn dat er nieuwe informatie opduikt. Nieuwe namen kunnen dan nog op een baksteen geplaatst worden.”

Op de website staat een klein verhaaltje per persoon. Door het uitgebreide zoekwerk hebben de twee echter enorm veel informatie naar boven gehaald. Wat ze daarmee nog gaan doen? „Wie weet komt er ooit een boek. Maar daar gaan we eerst eens rustig naar kijken.”